



Dette nummer:

NYT — Strikkeklub — NYT side 9-10

Aften-Kirke om naturen side 5-7

Miriam Mandipira and her Danish Friends side 8



leder

Svamp på hjernen

Siden sommeren 2016 har menighedsrådet beskæftiget sig en hel del med svampe. Ikke de lækre svampe, som nogle bruger i madlavningsøjemed, men derimod den ubehagelige skimmelsvamp som vores præstegård er inficeret med, og det i et meget omfattende omfang. Kortlægningen viser store problemer i stort set alle rum, også på 1. sal og i selve etageadskillelsen. Efter grundige overvejelser i samarbejde med Provstiets bygningsagkyndige og vores egen arkitekt besluttede menighedsrådet at ansøge om nedrivningstilladelse og efterfølgende nybyg i samme stil som det nuværende hus. Men som det sikkert er mange bekendt, ja så fik vi fra kommunens side nej til at rive huset ned. De mener, at vi skal renovere os ud af det. Vores anke er bare, at hvis man skal bruge så mange millioner på at renovere for skimmelsvamp, så vil vi gerne have en eller anden form for garanti for at skimmelsvampen er helt væk bagefter. Problemet er bare, at den garanti er der ingen som kan give. Vi står derfor overfor at bruge i omegnen af 6,5 millioner kroner på at renovere huset, hvilket stort set er samme pris, som hvis vi rev huset ned og byggede et helt nyt — fuldstændigt tåbeligt efter min mening.

Det er så der, vi står i dag. Vi er i gang med at få lavet et udbudsmateriale, som de forskellige håndværkere kan byde ind på. Selve skimmelsvampe-saneringen er der et professionelt firma, som står for. Det kommer til at foregå i rumdragter, da skimmelsvamp er ekstremt sundhedsskadeligt. Det næste lange stykke tid vil der derfor være håndværkere m.v. i præstegården. Det håber vi på forståelse for.

Jeg vil gerne sige tak til Johanne, Clara, Maria og Morten for deres forståelse og samarbejdsvilje i den

periode, der er gået og som kommer i forbindelse med skimmelsvampe sagen. Det har været en meget hård periode for dem. Først må de, som før nævnt, skille sig af med deres elskede hund, dernæst bliver de nødt til at flytte i en lejet bolig, mens sagen står på, og for at det ikke skal være løgn, så er de nødt til at flytte til midlertidig bolig nr. 2, da boligen, hvor de bor nu, er solgt. Derudover har familien været nødt til at skille sig af med næsten alt deres indbo fra præstegården, fordi det er inficeret med skimmelsvamp. En rengøring af indboet udført af professionelt firma, kunne ikke fjerne skimmelsvampen. Man kan sige, at indbo er noget man igen kan indkøbe — det kan man betale sig fra, anderledes er det med helbredet — det kan ikke købes for penge. Præstefamilien oplever stadigvæk problemer med helbredet, hvilket skyldes at de har boet i præstegården, hvor der er så meget skimmelsvamp. Det er derfor, jeg er ked af, at vi ikke fik lov til at rive huset ned og bygge helt nyt. Først der ville vi være helt sikre på, at alt skimmelsvamp er væk.

Med ønsket om at det hele må ende op i noget godt i sidste ende. Menighedsrådet vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at det kan ske.

Niels Jørgen Langhoff



præsten

»Få-steder«

For noget tid siden havde vi, menighedsråd og ansatte ved kirken, en eftermiddag, hvor vi ikke talte om mur-

sten eller om skimmelsvamp, men om selve indholdet i kirken. Det var dejligt og tiltrængt! Vi talte blandt andet om, hvorfor det er vigtigt, at vi har en kirke her i byen. Mange gode og stærke ord — såsom »samlingspunkt«, »et hus til glæde, sorg, håb og trøst«, »et sted at høre Guds ord«, — blev nævnt. Nogle af ordene bed sig fast i mig. Det var ord om kirken som et sted, hvor man kan finde sjælero. *Et tilflugtssted, et præstations- og evalueringsfrit område*, et sted, hvor man kan være *off-line*. Tage en *time-out/evigheden-ind-stund*. Kirken er en *helle midt i larmen*, som det siges i salmen »Uberørt af byens travlhed«. Et helle... — hvor mange har vi egentlig af dem? Hvor mange steder i vores hverdag og i vores samfund, kan betegnes som »et helle«? Hvor mange steder har vi, hvor vi ikke skal præstere og gøre, men bare må være og høre? Være og høre, at vores liv kan sejle nok så meget, men Guds kærlighed står fast!

Apropos stå fast, så er jeg lige blevet færdig med at læse Svend Brinckmanns seneste bog »Ståsteder«. Brinckmann har tidligere skrevet den meget omtalte bog »Stå fast — et opgør med tidens udviklingstvang«. I opfølgeren »Ståsteder — 10 gamle ideer til en ny verden« kommer Brinckmann så med 10 bud på, hvad vi skal stå fast i eller på: »Det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden og døden« I mine øjne er det godt og vigtigt at reflektere over ens ståsteder — helt bestemt! Men jeg vil nu hellere tale om, tænke på, og takke for livets »få-steder«! For: Jeg står ikke altid fast — og nogle gange er mine ståsteder en noget flydende omgang! Måske er de bedste »ståsteder« dybest set »få-steder«? Når vi ikke kan »stå fast« — eller måske føler, at vi slet ikke har nogle ståsteder, så er der »få-steder« at ty til: Guds nærvær. Guds tilgivelse. Guds kærlighed,

som har og giver evigt liv. Vores dåb. Nadveren. Fællesskabet i og omkring kirken. De mennesker, som holder af os og som holder os ud!

For mig er kirken et »få-sted«. I kirken får vi ord og musik at leve på. Åndelig føde og Guds accept at leve af. Lys og håb at leve i. Selvom kirken er et af de få heller i vores samfund, er den ikke for de få. Den er for os alle sammen. Den ligger midt i det hele — som et tiltrængt helle. Et velsignet få-sted.

Maria Frederiksen



aktiviteter

Reformationsjubilæum

Luther lagkage og Alsang

Festlig og folkelig fejring af 500 året for reformationen på Kultur-natten fredag den 25.



Martin Luther

august. Arrangementet indledes med musikalske op-
takter kl. 16.30 fire forskellige steder i byen. Deltagere
fra vores sogn går sammen med den musikalske op-
takt fra den sydlige ende af Søndergade til Akseltorv.
Her byder provsten velkommen kl. 17.00, og der vil
være lagkage til alle, både børn og voksne. Her fra sog-
net har Erna Mathiasen, Anne-Marie Hjort-Enemark,
og Lisbeth Speyermann, tilbudt at lave lagkager. Tak
for det!

Under serveringen spiller gruppen Almune musik fra
reformationens tid. Musik er djævelens fjende, mente
Luther, og han skrev selv salmer. Dem synger vi til al-
sangen, og kl. 18.00 slutter vi af. Efterfølgende kan
man opleve mere reformation i Sankt Nicolai Kirke.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Luther-Film

I år holder vi vores årlige filmaften på Reformations-
dagen, nemlig tirsdag den 31. oktober, kl. 19.00. Vi fej-
rer reformationen med at se filmen »Luther«.

Filmen handler om den
tyske munk Martin Luther,
som for 500 år siden,
nemlig i år 1517, slog 95
teser op på døren til
slotskirken i byen Witten-
berg. Luthers teser lagde
op til en omformning/en
reformation af den katol-
ske kirke. Til at begynde
med ville Luther ikke æn-
dre en hel masse. Han
protesterede (deraf ud-



trykket »protestanter« og »protestantisk«) imod nogle
misbrug inden for den katolske kirke.

Luther ville vende tilbage til det, der for ham at se var
den oprindelige kirke og kristendom. Luthers teser
satte — som bekendt — Reformationen i gang og
resulterede i, at vores del af den kristne kirke kaldes
for »protestantisk«, og at den danske folkekirke er
»evangelisk-luthersk«. Reformationen blev officielt
indført i Danmark i år 1536.

Vi begynder og slutter aftenen med at synge en af
Luthers salmer. Maria Frederiksen giver en kort intro-
duktion til filmen. Efter filmen taler vi om filmen, refor-
mationen og hvilken betydning den har haft og stadig
har — den dag i dag.

Det koster 50 kr. at være med. Menighedsrådet byder
på et glas vin eller sodavand, samt lidt snacks. Vi håber,
at mange har lyst til at se og tale med om Luther og
Reformationen.

Særlige gudstjenester

Gudstjeneste i det fri

Søndag den 13. august kl. 10.30 har vi valgt at flytte guds-
tjenesten ud i det fri. Det bliver i haven på »Lykkesgård«
(Skibelundvej 15), hvor præstefamilien pt. er genhuset.
Vi håber på dejligt sommervejr, så vi kan nyde haven (i
tilfælde af regn holdes gudstjenesten i kirken).

Man medbringer selv tæppe/klapstol til at sidde på.
Menighedsrådet byder på kaffe i haven efter guds-
tjenesten. Parkering er tilladt på p-plads foran gården,
langs laden og inde i gårdspladsen. Indgang i haven ad
gitterport til venstre.

Marianne Johansen



MandHatten

Gudstjeneste med MandHatten

Søndag den 3. september kl. 10.30 er der ekstra musik
og sang ved gudstjenesten. Den søndag synger koret
»MandHatten« nogle gange i løbet af gudstjenesten.
MandHatten er et vokalsemble af 12 velsyngende
mænd med hat og deres altid veloplagte dirigent.
MandHatten har sunget sammen siden 1989 og nogle
af korsangerne bor her i Sdr. Stenderup eller i Sdr.
Bjert. Koret synger a capella med entusiasme og god
energi. Repertoiret spænder vidt både genre- og
stilmæssigt fra jazz, klassisk, folk og renæssance-
musik til etniske og nordiske sange. Overskud, musi-
kalsk engagement og det overraskende er en selvfølge.
Så kom til gudstjeneste; syng, bed, og hør gode ord og
festlig korsang! Efter gudstjenesten er der kaffe i Krus-
es have.



Kirke i børnehøjde

Om høst

Torsdag den 28. september
kl. 17.30 er der Kirke i
børnehøjde: Gudstjeneste for
børn og for alle, der har været
børn engang. Gudstjenesten kommer
til at handle om høst. Børn fra Børneuniverset laver en
fin plakat med høsttema og bager nadverbrød af det,
der er blevet høstet. Spirekoret synger for os. Det bliver
helt sikkert en fest!

Om stjerner

Torsdag den 23. november kl. 17.30 er der igen Kirke
i børnehøjde. Det bliver »stjerne-godt«, for guds-
tjenestens tema er »stjerner«. Spejderne har lavet
noget flot, som vi bruger undervejs. Så kom, alle I små
og store stjerner her fra Sdr. Stenderup, og se, syng
om, hør, og mærk stjernerne!

Efter Kirke i Børnehøjde er der aftensmad i konfir-
mandstuen. Der er ingen tilmelding og det er gratis at
spise med. Har man alligevel lyst til at give lidt for
maden, kan man lægge nogle mønter i skålen i køk-
kenet. Pengene går til kirkens to fadderbørn i Afrika.

Aften-Kirke om naturen

»Op al den ting, som Gud har gjort«. Sdr. Stenderup er
omgivet mark, skov og strand. I denne sæson sætter
»Aften-Kirke« fokus på den natur, vi er omgivet af og
lever af — med — og i. Vi skal høre bibelttekster om

naturen — og så skal vi høre, hvad vores gæsteprædikanter har at sige om naturen, jorden, — ja om Guds skaberværk.

Til at gæste-prædike har vi inviteret nogle mennesker, som færdes i/arbejder med naturen til dagligt gennem et arbejde som naturvejleder, skovfoged, vildkonsulent m.m. Hvad tænker naturformidleren om naturen? Når han er i naturen — alene eller sammen med andre? Når han er i kirke og tænker på den? Hvad er hans »natursyn«? Og hvad betyder det, for hans måde at leve på? Hvad tænker han om det at være et menneske, som er indfældet i en større sammenhæng, som vi har magt over, ansvar for, og skal passe på — og som vi samtidig ikke har magt over, er afhængige af, og er underlagt? Hvordan ser han på den forunderlige, voldsomme, og storslåede natur?

Jens-Jakob Fristed Sørensen

Torsdag den 7. september kl. 19.00 gæste-prædiker skovløber og naturvejleder Jens-Jakob Fristed Sørensen. Jens-Jakob fortæller om sig selv: »Jeg er 43 år, og er ansat som skovløber og naturvejleder i Haderslev Dyrehave, Naturstyrelsen Sønderjylland. Her står jeg for driften af området og Dyrehavens vildt, samt formidling af naturen for dyrehavens gæster.



Jens-Jakob Fristed Sørensen

Jeg er oprindelig født og opvokset i Sdr. Stenderup, hvor jeg levede et rigtigt »Sdr. Stenderup liv« de første 20 af mine leveår. Jeg er døbt og konfirmeret i Sdr. Stenderup kirke, har gået i Sdr. Stenderup skole, spillet fodbold, håndbold og badminton i SIF, været spejder i Sdr. Stenderup gruppen, sunget i kirkens kor, spillet dillettant, været kirkegårdsmedhjælper i fritiden, medhjælper hos købmanden, og meget mere. Jeg ville gerne være med alle steder, og havde derigennem en stor omgangskreds og berøringsflade. Derfor var det også med stor glæde, at jeg modtog invitationen, til at være gæste-prædikant i »min« kirke. Selvom at det er mere end 20 år siden, at et job i Sønderborg fik mig til at flytte, så har jeg stadig den opfattelse, at Sdr. Stenderup kirke er »min kirke«. Det er en kirke, jeg nyder at vende tilbage til ved særlige lejligheder, eller når muligheden lige byder sig i den travle hverdag. Det er for mig som om, at tiden står stille i kirken, og jeg finder stor glæde og ro ved at lytte til fortællinger fra bibelen, og drage paralleller til mit eget liv med både glæder og sorger, eller drage paralleller til noget, der sker omkring mig.

I mit arbejde oplever jeg naturen og de skiftende årstider på nærmeste hold. For mig er én årstid ikke bedre end en anden. Jeg tror på, at vi alle har brug for skiftende årstider, for at leve, for at kunne mærke at vi lever, og ikke mindst for at have gode og lyse tider at se frem til.

Jeg glæder mig til at dele mit natursyn og ikke mindst fortælle om nogle af de »parallel-tanker« jeg gør mig, når jeg sidder i kirken. Jeg vil fortælle om min tro og mine tanker omkring det, at alt her i livet på en måde går i ring ligesom årstiderne«.

Bent Junker-Hansen

Torsdag den 9. november kl. 19.00 er det skovfoged, naturvejleder, og vil dkonsulent Bent Junker-Hansen fra Aalryvej, som gæste-prædiker. Bent fortæller: »Som en del af en større familie, er jeg opvokset på en gård ved Sønderborg. Efter real-eksamen var jeg en kort tid ved landbruget og blev derefter uddannet som skov-og landskabsingeniør indenfor skovbruget.



Bent Junker-Hansen

Værnepligt blev aftjent ved livgarden og herefter arbejdede jeg i en periode i U.S.A. og Canada. I en årrække var jeg ansat ved Arboretet under Landbohøjskolen og derefter på Vildtbiologisk Station på Kalø. Herfra blev jeg forflyttet til Haderslev Statsskovdistrikt, hvor jeg var ansat som vildtkonsulent og skovfoged. Gennem 40 år havde jeg desuden ansvar for begrænsninger af fugle på lufthavnene i bestræbelserne for at undgå kollisioner med fly. Naturvejlederuddannelsen har givet mig indsigt og muligheder for i praksis at fortælle om selv de mindste ting i den natur, vi færdes i. Folkekirken og det frivillige arbejde har været væsentlig for mig og jeg har været indvalgt i to forskellige menighedsråd i flere perioder. Som ung var jeg med i K.F.U.M. og nu er jeg medlem af Y's Men's bevægelsen. Oplevelser i naturen har altid været væsentlig for mig, ikke kun som jæger, men altid overvældet af det Guds skabte. Min kristne tro har båret mig gennem livet«.

Aften-Musik

Aften-musik er en fredfyldt aften-kirke-stund. Kom og nyd synet af kirkerummet i stearinlysenes skær. Syng med og lyt til musik, sang, samt nogle få ord. Det er kirkesanger Eva Marie Georgi og organist Zane Christensen, der står for Aften-Musik. Der er Aften-Musik igen torsdag den 26. oktober kl. 19.00. Drop ind — fald ned — pust ud — ånd ind!

Høstgudstjeneste og høstfrokost i spejderhuset

Vi fejrer høstgudstjeneste den 24. september. Det er en god anledning til at takke for høsten både fra de store marker og de små køkkenhaver.

Vi har arrangeret en stor festlig høstgudstjeneste med offergang/indsamling. Kirken er pyntet med noget af høstens udbytte. Musikalsk vil der være ekstra instrumental opbakning. Desuden vil kirke- og voksenkor være med til at sætte rammen for en festlig høstgudstjeneste for både børn og voksne.

Efter høstgudstjenesten er der høstfrokost i spejderhuset Liljen. Vi forventer, at der er byggerod i præstegården og har derfor spurgt — og fået ja — til at flytte arrangementet til Spejderhuset på Slunden.

Vi serverer kød fra grillen, brød og forskellige slags salater. Der vil blive fællessang og kaffe efter maden. Når børnene får nok af at sidde stille, hjælper spejderne med at bage snobrød og sætter gang i forskellige lege omkring spejderhuset.

Vi glæder os til at byde alle i sognet velkommen til dette års høstarrangement. Tag gerne venner og familie med og nyd nogle timer sammen.

Menighedsrådet sørger for transport for alle, der gerne vil køres fra kirke til spejderhuset. Vi kører fra parkeringspladsen foran kirken — og vi sørger også for kørslen hjem efter frokosten.

Tilmelding til høstfrokosten er nødvendig og skal gives inden onsdag den 20. september til Tove Kaiser, som træffes på kirkegårdskontoret tirsdag-fredag kl. 9.00 - 9.30 på tlf. 7557 1373, eller via mail til: tove.kaiser@mail.dk

Venlig hilsen Menighedsrådet



Støttekoncert

Miriam Mandipira and her Danish Friends

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00 lægger Sdr. Stenderup Kirke kirkerum til et brag af en koncert. Koncerten er med »Miriam Mandipira and her Danish Friends«, og er arrangeret af Støtteforeningen for Hospice Kolding, hvortil hele overskuddet går.

Hvis man endnu ikke har oplevet Miriam Mandipira, er

man virkelig gået glip af noget. Hun har en ubeskrivelig flot stemme, som hun behersker i alle oktaver, fra det bløde dybe til det krystalklare høje. Det kommer lige fra hjertet. Hun synger med indlevelse, humor og energi, så ingen undgår at blive berørt. Intensitet og indlevelse er også kendetegnede for de fire musikere der akkompagnerer hende: Christian Søgaard klaver, keyboard, kor — Erik Sørensen saxofoner — Jens Holgersen kontrabas — Carsten Milner trommer.

Billetter kan bestilles på Hospice Koldings hjemmeside: www.hospicekolding.dk til kr. 200,00 pr. stk. + gebyr. Der kan (og må!) max. sidde 240 personer i kirken, så skynd dig at få sikret dig en plads! Du får helt sikkert en god oplevelse og støtter samtidig en god sag: Arbejdet for »Hospice Kolding«.



Læseklubben

Hvis du har lyst til at dele dine læseoplevelser med andre, skulle du prøve at komme i læseklubben - om ikke andet så for at se, om du synes, det er "noget" for dig. Vi har aftalt flg. mødedatoer for efteråret 2017: onsdag den 13. sept., onsdag den 11. okt., onsdag den 8. nov. og onsdag den 6. dec. — alle datoer kl. 19.00 - 21.00, hvor alle interesserede er velkomne. Vi tager os også tid til en kop kaffe/the og en lille "udenomssnak". Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Merete Popp på tlf. 7556 8004.

Merete Popp

Tirsdagsklubben

Oldfruen og slotsgartneren

Tirsdag den 3. oktober kl. 14.30 tager vi hul på en ny sæson i Tirsdagsklubben. Denne dag får vi besøg af forhenværende slotsgartner John Henriksen og oldfrue Grethe Henriksen. John og Grethe Henriksen vil fortælle om deres aktive tilværelse som henholdsvis slotsgartner og oldfrue for de kongelige på Gråsten Slot og for statsministeren på Marienborg. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål til Grethe og John Henriksen.

Tandlæge på Grønland

Tirsdag den 7. november kl. 14.30 får Tirsdagsklubben besøg af pensioneret tandlæge Vagn Holm, der i 1966 kom til Kolding og sammen med sin hustru



Jytte Holm startede tandklinik i Kolding i 1970. Klinikken blev i 2003 overtaget af Pia og Freddie Sloth-Lisbjerg, hvorefter Jytte og Vagn Holm blev tandlægevikarer forskellige steder i Grønland. Grønland er så umådeligt stort, vildt, poetisk, smukt,



frastødende på én gang. Tandlægerne startede i Upernavik højt mod nord på vestkysten, og var senere flere steder rundt i Grønland. Tandplejen i Upernavik omfattede 10 bygder, og for at nå dem måtte man bruge helikopter eller større og mindre skibe. Fra sådanne bygdebesøg vises billeder af tandstatus og dagligt liv i bygden. Slædeturene var mest til fornøjelse, men indbar muligheden for at sætte sig ind i de lokale fangeres hverdag. Om morgenen, når fangerne drog af sted med slæderne, var det indbegrebet af den oprindelige fangermentalitet. Det var Grønland i nutid og fortid. Fangeren mødes med respekt, og en virkelig dygtig fanger omtales som »Storfanger«. Mere pondus kan ikke opnås i Grønlands byer og bygder.

Kom og hør Vagn Holms spændende fortælling om at være tandlæge på Grønland.

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved præstegården. Der lægges 25 kr. for kaffe med brød. Alle – uanset alder – er hjerteligt velkomne!

NYT — Kirkens strikkeklub — NYT

Gennem noget tid har vi talt om at lave en strikkeklub her i sognet: En formiddag om måneden, hvor strikkeglade (både dem, der allerede kan strikke og dem, der gerne vil lære at strikke) mødes i konfirmandstuen over strikkepindene, en snak, og en kop kaffe. Pia Raabe fra Møllebro har meldt sig til at være tovholder i strikkeklubben. Måske kunne man strikke små håndklæder til konfirmandstuen? Eller hvide »dåbsklude« (måske med motiver på i form af kors, hjerter, duer, engle?) til at tørre de døbtes hoveder med? Dåbskluden kunne den døbte få med hjem — som et minde om dåbsdagen

og en gave fra kirken. Så pak strikkepindene og garnet – og kom og vær med i kirkens strikkeklub! Udgifter til garn til små håndklæder og dåbsklude til brug i konfirmandstuen/kirken udleveres af tovholderen.

Strikkeklubben mødes følgende dage i konfirmandstuen: onsdag den 20/9, onsdag den 25/10 og onsdag den 22/11. Alle gange fra kl. 9.30 til kl. 11.00.

Kor-nyt

Spirekor for både piger og drenge

Opstart: torsdag d. 24. august
 Aldersgruppe: 0.-2. klasse
 Øvedag: Torsdage 14.15-15.00
 Sted: Sdr. Stenderup Kirke

Kirkekor for både piger og drenge

Opstart: torsdag d. 24. august
 Aldersgruppe: 3.-9. klasse
 Øvedag: Torsdage 15.20-16.50
 Sted: Sdr. Stenderup Kirke

Voksenkoret

Ja, vi har stadig et voksen-kor i Sdr. Stenderup! I sæsonen '16-'17 var vi 12 og vi kan altid bruge flere. Ved høstgudstjenesten og julekoncerten er vi fast inventar; lige så fast på repertoiret er »Nu falmer skoven« og »Dejlig er jorden«. Men derudover kan man aldrig vide, hvad vi finder på at udfordre koret med. Moderne dan-



ske salmer, gammel barokmusik, ny og gammel pop-musik i udsættelser lavet til lige præcis vores kor. Vi har også mulighed for, ved udvalgte lejligheder (dvs. når de respektive korledere har fået for meget kirkekaffe) at synge sammen med halvøens 2 andre voksenkor. Sidst det skete, var i Stenderup til den årlige fælles musik-gudstjeneste, som går på skift mellem Dalby, Bjert og Stenderup. Vi har også holdt julekoncert med »bjerterne« i 2016, for fulde kirker begge gange. At synge i vores lille kor kræver intet andet end at kunne synge »Lille Peter edderkop«, så man kan genkende den. Og så at kunne være til korprøve mandage fra kl. 19- ca. 20 fra sidst i august til ca. midt februar.

Kom glad og vær med!

Eva Marie, Kirkesanger og Korleder.

Konfirmation 2017



Foto: Carsten Popp, PhotoCare Popp Photo

Bjert-Stenderup Besøgstjeneste

Den nye lokalkoordinator i Bjert-Stenderup Besøgstjeneste er Pia Raabe.

Kunne du tænke dig at få en besøgsven eller at blive besøgsven, kontakt da Pia på tlf.: 6150 1700

Kirkebladet udgives af Sdr. Stenderup Menighedsråd.
 Ansvarshavende redaktør: Maria Skjerning Frederiksen.

Design: Mia Højer, Illustrationer: Jes Nordby
 Montage og tryk: Clausen Offset Aps, Odense

Kirken:

Sognepræst **Maria Skjerning Frederiksen**
 Skibelundvej 15, 1 tv., 6092 Sdr. Stenderup,
 Tlf. 7557 1081, e-mail: msf@km.dk

Graver **Tove Kaiser**
 Tlf. 7557 1373, e-mail: tove.kaiser@mail.dk

Kirkegårdskontoret
 tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30, Tlf. 7557 1373

Kirkesanger **Eva Marie Georgi**
 Tlf. 4128 9148, e-mail: marie.andrea@hotmail.com

Organist **Zane Bulava-Christensen**
 Tlf. 4223 0820, e-mail: zanebch@gmail.com

Menighedsrådet:

Formand **Niels Jørgen Langhoff**
 Tlf. 4019 1137, e-mail: njl@fensbjerg.dk

Næstformand **Søren Hindbo**
 Tlf. 7557 1290, e-mail: sorhi@dongenergy.dk

Kasserer **Joachim Rinck**
 Tlf. 7177 0061, e-mail: jrinck.ldue@post.tele.dk

Kontaktperson **Lizzie Sørensen**,
 Tlf. 4275 1855, e-mail: 1511lizzie@gmail.com

Menigt medlem **Marianne Johansen**
 Tlf. 2332 0925, e-mail: muddi@johansen.mail.dk

Kirkeværge **Jens Barsøe**
 Tlf. 4018 8045, e-mail: j.barsoe@mail.dk

Bladet udkommer 3 gange årligt – i december, april og august.

Besøg kirkens hjemmeside på: www.sdrstenderup.dk
 eller find os på Facebook

August

1	
2	
3	
4	
5	
6	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 9.00 / Dalby Kl. 10.30
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Gudstj. ved »Lykkeegård« MF Kl. 10.30. + Kirkekaffe
14	
15	
16	Info-møde for konf. og for- ældre i Sdr. Bjert Kirke kl. 17.00
17	Menighedsrådsmøde Kl. 19.00
18	
19	
20	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 19.00 / Dalby Kl. 10.30 Rebæk Strand
21	
22	
23	
24	Konf. undervisning Kl. 8.00 / Spirekor Kl. 14.15 / Kor Kl. 15.20
25	Luther-lægkege og Aisang Kl. 16.30 i Kolding samt Natkirke.
26	
27	Gudstjeneste Kl. 10.30 MF
28	
29	
30	
31	

September

1	
2	
3	Gudstj. m. sang v. Mand- MF hatten Kl. 10.30 + Kirkekaffe
4	
5	
6	
7	Aften-Kirke Kl. 19.00
8	
9	
10	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 10.30 / Dalby Kl. 10.30
11	
12	
13	Læseklub Kl. 19.00
14	
15	
16	
17	Gudstjeneste Kl. 9.00 MF
18	
19	
20	Strikkeklub Kl. 9.30
21	Menighedsrådsmøde Kl. 19.00
22	
23	
24	Høst-gustj. Kl. 10.30 MF + Frokost
25	
26	
27	
28	Kirke i børnehøjde Kl. 17.30
29	Natkirke i Skt. Nicolai Kirke Kl. 19.30 - 23.00
30	

Oktober

1	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 10.30 / Dalby Kl. 10.30
2	
3	Tirsdaysklub Kl. 14.30
4	
5	
6	
7	
8	Gudstjeneste Kl. 10.30 MF
9	
10	Støttekoncert Mandipira Kl. 19.00
11	Læseklub Kl. 19.00
12	
13	
14	
15	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 10.30
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	Gudstjeneste Kl. 10.30 MF
23	
24	
25	Strikkeklub Kl. 9.30
26	Menighedsrådsmøde Kl. 17.00 + Aften-Musik Kl. 19.00
27	Natkirke i Skt. Nicolai Kirke Kl. 19.30 - 23.00
28	
29	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 10.30 / Dalby Kl. 9.00
30	
31	Luther-filmaften Kl. 19.00

November

1	
2	
3	
4	
5	Allhelgens-gudstjeneste MF m. navneoplæs Kl. 16.00
6	
7	Tirsdaysklub Kl. 14.30
8	Læseklub Kl. 19.00
9	Aften-Kirke Kl. 19.00
10	
11	
12	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 10.30
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	Gudstjeneste Kl. 10.30 MF
20	
21	
22	Strikkeklub Kl. 9.30
23	Kirke i børnehøjde Kl. 17.30
24	Natkirke i Skt. Nicolai Kirke Kl. 19.30 - 23.00
25	
26	Gudstj. i Sdr. Bjert Kl. 10.30
27	
28	
29	
30	Menighedsrådsmøde Kl. 19.00